

In de week gelegd 14-26, 05-04-2026, *Uitgerekend Pasen!*

Handelingen 10, 34a. 37-43; Kolossenzen 3, 1-4; Johannes 20, 1-9



Het opmerkelijke Britse rapport *The Quiet Revival* over de groeiende interesse bij generatie Z. voor het christelijk geloof, klopt toch niet helemaal (ND 28-03-2026). De gebruikte gegevens blijken *cijfermatig* vertekend. Maar daar mag je niet uit opmaken dat het fake news is. Net als de uitbottende druif op de foto, groeit er onder jongeren blijkbaar een geestelijk ontwaken. Uit dor hout ontspringt nieuw leven, verkondigde Jesaja (11,1) reeds. *Uitgerekend* een verkalkte kerk komt *fris als de lente*, opnieuw aan het licht. Het is Pasen!

Vandaag komt Petrus in het boek handelingen aan het woord. Hij vertelt hoe de wereld opbloede door het optreden van Jezus. Gods Geest was in hem werkzaam. Hij genas mensen en verloste hen van het kwaad. *Uitgerekend* hij werd door tegenstanders aan het kruis geslagen en vermoord. Maar God deed Jezus na drie dagen opstaan uit de dood. Petrus getuigt dat Jezus leeft. Ieder die in Hem gelooft, verkondigt hij, krijgt vergiffenis van zonden en deelt in zijn leven.

Uitgerekend zelf door de Geest van de verrezen Heer tot geloof gekomen, schrijft Paulus aan de christenen van Kolosse dat hun oude leven heeft afgedaan. Hij vervolgt: zélf zijn jullie met Christus tot nieuw leven gewekt; *Christus* is jullie leven. In hem is ons leven 'verborgen' in God. Er moet blijkbaar eerst iets in ons voorbij gaan -sterven- om plaats te maken voor nieuw leven. Dat nieuwe bestaan is er reeds, maar verborgen. Het nieuwe leven wacht op openbaring.

In het Paasevangelie lezen we dat Maria Magdalena naar het graf van Jezus loopt. Zij ziet de weggerolde steen en meent dat zijn lichaam is geroofd. Van de door haar gekoesterde levensdroom is niets meer over. Zij gaat naar Petrus. Die loopt samen met een medeleerling naar het graf en ziet dat het lichaam van Jezus er niet meer is, maar wel de zwachtels en de opgerolde zweetdoek. Die andere leerling betreedt eveneens het graf, maar wat anderen niet begrepen, ziet en gelooft hij wél: dat Jezus uit de doden moest opstaan. God scheidt leven, telkens weer. Ooit preekte de Haagse deken Kwaaitaal dat de dood van de kerk in onze samenleving zou uitlopen op haar verrijzenis. Niet iedereen ziet het, maar *uitgerekend* jongeren buiten de kerk krijgen er 'lucht' van. Zalig Pasen, alleluia!

